

Er was eens een koning die op zijn verjaardag de talrijke cadeaus bezag die hem door zijn volk geschonken waren en dacht: 'Volgend jaar als ik 50 wordt geef ik de mensen een geschenk. Ik zal mijn hofgeleerden en raadslieden uitzenden naar alle windstreken om de wijsheid van de wereld te verzamelen'.



Nadat hij de opdracht zorgvuldig had geformuleerd: 'Breng me alle kennis waar het in de wereld om draait', stuurde hij ze op pad.

Na negen maanden kwamen de raadslieden en geleerden terug van het oosten en het westen, het noorden en het zuiden, met karrevrachten vol boeken, geschriften en perkamenten rollen. Met groeiende ongerustheid bezag de koning wat de wijzen allemaal hadden verzameld.

'Het is teveel. Dit kan mijn arme volk nooit verwerken. Willen jullie het niet samenvatten in één boek alsjeblieft?' De geleerde dienaren gingen aan het werk en na 3 maanden hadden ze alle kennis met elkaar vergeleken en gefilterd en in een dik boek opgetekend.

'Ik weet dat ik jullie teleurstel,' sprak de koning, 'maar ook dit is nog te uitgebreid. Veel van mijn onderdanen zijn ongeletterd. Willen jullie het samenvatten in één zin, alsjeblieft?'

Zuchtend zetten zijn knappe dienaren zich aan het werk en na een maand, een dag voor de verjaardag van de koning, sprak de opperhofgeleerde, uitgeput maar ook stralend van blijdschap: 'Majesteit het is gelukt. We hebben waar het om draait in de wereld in tien woorden van elk twee letters kunnen samenvatten. Dat kunt u morgen uw onderdanen vertellen.

Toen de koning de volgende dag de verzamelde juichende menigte tot stilte maande sprak hij:

'Landgenoten ik geef jullie met hulp van mijn trouwe raadslieden een groot geschenk. Alles waar het in de wereld om draait is dit en zeg me na:

**IF IT IS TO BE
IT IS UP TO ME'**

En het hele volk antwoordde: *'If it is to be, it is up to me'*